

## “Het is als een kind zonder moeder”

Er is een referendum geweest voor een vrij Koerdistan in Noord-Irak. De Koerden, de grootste bevolkingsgroep in deze regio willen onafhankelijk worden. Wat zal dit voor gevolgen hebben voor de deze toch al instabiele regio? Zal dit nog meer olie op het vuur gooien? En hoe kijkt de Westerse wereld ernaar? Zal zich eenzelfde scenario vormen zoals in de Iraakse oorlog of de Iraaks-Iraanse oorlog?

### Geschiedenis in het algemeen

De Koerden vechten al heel lang voor hun onafhankelijkheid. Ze vallen eerst onder één rijk, namelijk het Ottomaanse Rijk. Hier hebben ze het redelijk goed gehad, maar na de vernietigende oorlog van 1914-1918 wordt het Ottomaanse Rijk opgesplitst. Het Westen maakt de grenzen en houdt geen rekening gehouden met de volkeren die binnen deze grenzen moeten leven. Zo komt het dus dat de Koerden verspreid zijn geraakt over Turkije, Irak, Iran en Syrië.



### Geschiedenis van de Koerden in Irak

In 1970 krijgen de Koerden binnen Irak een autonome positie. “Dit klinkt mooi, maar was het zeer zeker niet” vertelt een Koerdische man die verder anoniem wil blijven. Saddam Hoessein heeft er alles aan gedaan om de Koerden te onderdrukken. “Hitler, Stalin, Mao en Hoessein, dit rijtje klopt helemaal. Saddam Hoessein heeft mijn volk onderdrukt” vertelt hij. Saddam Hoessein heeft meerdere gifgasaanvallen uitgevoerd tegen de Koerden. Het bekendste voorbeeld is Halabja in 1988.

“Wij hebben een grote fout gemaakt” vertelt hij “We hadden onze vrijheid en onafhankelijkheid moeten pakken nadat Saddam Hoessein werd afgezet.” Na deze oorlog is de Koerdische regio in Irak een autonome regio geworden binnen Irak.

Nu proberen de Koerden het op een democratische manier hun onafhankelijkheid te krijgen

### Huidige situatie Irak

De huidige situatie is rumoerig. Ze hebben hun onafhankelijkheid verklaard, maar krijgen het niet ondanks het referendum dat is gehouden. Irak zal ze nu compleet proberen te isoleren. “Elk dorp en elke hectare moet bij Koerdistan horen, daarom valt er ook niet te discussiëren over het grondgebied. Of alles of niks” vertelt een Koerdische man “Irak is altijd tegen een vrij Koerdistan geweest en zonder steun van de VS bereik je niks in het Midden-Oosten.” Irak is bang om zijn grondolie te verliezen, hierdoor zullen ze nooit akkoord gaan. “De wereld draait nou eenmaal om geld” vertelt een man die gespecialiseerd is in Koerdistan. “Het referendum zelf is positief voor de

Koerden. Een grote meerderheid stemt voor een onafhankelijk Koerdistan. Maar of deze ‘stem’ gehoord wordt.

### Geschiedenis van de Koerden in Turkije

Na het verslaan van de Centralen (waaronder het Ottomaanse Rijk valt) in de Eerste Wereldoorlog wordt de vrede van Sèvres getekend tussen de Geallieerden en het Ottomaanse Rijk. Door dit verdrag verliest Turkije veel territorium kosten en er kan een onafhankelijk Koerdistan ontstaan. Turkse patriotten onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk vinden het verdrag onaanvaardbaar. Zij komen in opstand en hebben dan ook het verdrag verworpen.

De Koerden hebben door te tijd heen verschillende termen gekregen van de Turken, namelijk ‘Bergturken’ en ‘Oostelijke Turken’.

### **Huidige situatie Turkije**

Erdogan onderdrukt de Koerden in eigen land en vergelijkt ze met de PKK. De PKK is een Koerdische terroristische beweging, maar niet alle Koerden zijn het eens met de manier waarop de PKK handelt. Volgens Erdogan vallen alle Koerden onder de PKK. Hij heeft dan ook zeker de druk heel erg vergroot op de Iraakse regering (vanwege het referendum), maar is ook zeker bereid om zelf militair in te grijpen als dat moet.

In Turkije zelf is er verder niet heel veel bekend, behalve dat de Koerden ook daar vechten voor hun onafhankelijkheid. Wat wel een probleem is dat de hand van Turkije ver reikt. Zelfs hier in Nederland zijn er Turken die tegen Koerden zijn. vertelt een Koerd tegen mij. "Hier nemen de spanningen ook toe, sommige Turken zullen er alles aan doen om de Koerden tegen te houden"

### **Geschiedenis van de Koerden in Iran**

In Iran is het altijd al onrustig geweest. "Iran is vooral heel erg bang" vertelt een specialist mij. "Ze hebben al zoveel ervaring met opstanden van de Koerden binnen Iran. Ze steunden dan ook tijdens de opstand de Koerden in Irak. Iran moet de Koerden wel steunen, anders komen de Koerden in Iran in opstand. Hetzelfde is gebeurd tijdens de Iraaks-Iraanse oorlog. De Iraakse regering steunt de Koerden in Iran en de Iraanse regering steunt de Koerden in Irak. Waardoor de

Koerden tegen elkaar moeten vechten en elkaar veel schade hebben gebracht.

### **Huidige situatie Iran**

"Iran is misschien nog wel het meest kwetsbaar. Iran kent namelijk veel vijanden en is dan ook bang dat als de Koerden één kans krijgen. Ze het hele land in een burgeroorlog zullen storten" Daarom worden de Koerden ook in Iran heel erg streng onderdrukt.

### **Geschiedenis van de Koerden in Syrië en de huidige situatie in Syrië**

In Syrië is er weinig bekend over de Koerden alleen, dat Assad erkent hun staatsburgerschap niet. Het toegeëigende autonome gebied Rojava dat tijdens de burgeroorlog is opgericht door de Koerden. "We weten niet hoe Assad op Rojava gaat reageren. We weten alleen wel dat het niet positief is"

### **Reactie van het Westen**

"Iedereen heeft een plan" zegt een Koerdische man. De Verenigde Staten zal niet ingrijpen als dit veel risico's met zich meebrengt. "Ze zullen voor het geld kiezen en niet voor de mensen in de regio." De VN zal ook niet ingrijpen, omdat het stichten van een Koerdische staat voor veel onrust en onstabieleit zal zorgen in het Midden Oosten.

De anonieme Koerdische man is strijdvaardiger dan ooit "Hoe het nu verder gaat weten we niet, maar één ding is wel zeker. Wij hebben recht op een Koerdische staat, omdat we

onze eigen taal, cultuur en vlag. We zullen er altijd voor blijven vechten. Nu is het beeld namelijk een kind zonder moeder. Een moeder die er misschien nog wel gaat komen"

### ***De gifgasaanval in Habalja***

*Vliegtuigen vliegen over en laten iets vallen. De mensen weten niet wat het is. Ze kijken omhoog, nog steeds niet wetend wat er zal gebeuren. Eenmaal op de grond is er geen ontkomen meer aan. De mist verspreid zich snel. Mensen die proberen te vluchten De straten lagen vol met lijken, mensen die geprobeerd hebben een schuilplaats te zoeken. Je ziet ze nog liggen met hun armen voor zich uit en hun mond open.*

*Smekend om hulp, smekend voor verlossing. 'Allah help ons! Stop deze marteling. Stop het!!' Mensen die langzaam dood gaan door het gas, kermend en kronkelend. Kinderen dood. Baby's die dood in de armen van hun dode moeder liggen. Kinderen die buiten aan het spelen zijn op straat maar nooit meer naar binnen komen. Op straat hoor je op de achtergrond gehuil. Mensen die het overleefd hebben zijn verminkt. Het geluid van een vliegtuig dat overkomt, wordt gelijk geassocieerd met een gifgasaanval "Het is genocide" zeggen de mensen na de aanvallen.*

